

Κάπως αλλιώς

Η θέση των γυναικών στην κοινωνία

Γιατί οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον τους; Επειδή οι γυναίκες δεν έχουν θέση στην αφγανική κοινωνία. Στο Αφγανιστάν ο αριθμός των γυναικών στην εκπαίδευση και στις οικονομικές και αστικές δραστηριότητες είναι περιορισμένος. Η παρουσία γυναικών στο στρατό, την αστυνομία και άλλες θέσεις εργασίας είναι χαμηλή. Τα στατιστικά στοιχεία του καταναγκαστικού γάμου σε νεαρή ηλικία, η ανταλλαγή κοριτσιών με κατοικίδια ζώα ή γεωργικές εκτάσεις, η αυτοπυρπόληση, ο φόνος, ο λιθοβολισμός, η επίθεση με οξύ και η βία κατά των γυναικών είναι πολύ υψηλά. Εφόσον η κυβέρνηση και ο νόμος δεν προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινωνία, οι γυναίκες δεν έχουν θέση σε αυτήν.

Μοχαντέσα, 15 ετών, Αφγανιστάν



Με λένε Ονόματα & σημασίες

Χαγκάτ	Ειλικρινής	حقیقت
Αμανάτ	Δάνειο	امانت
Ζιπά	Όμορφη	زیبا

Μια δανειστική βιβλιοθήκη, η «Λίλη η Βιβλιόφιλη», βρίσκεται στο σχολείο μας. Η Λίλη αγαπάει και δέχεται με χαρά βιβλία για παιδιά ηλικίας 6-18 χρονών.

Ευχαριστούμε!



Σοφός Μαθητής

Η βελόνα τους ντύνει όλους αλλά η ίδια είναι γυμνή
سوزن همه را میپوشاند اما خودش لخت هست
Αυτός που τα βρίσκει όλα έτοιμα δεν έχει ψυχή
مال مفت دل بی رحم
Το φεγγάρι δεν θα μείνει πίσω από τα σύννεφα
ماه پشت ابر نمیماند
(Παροιμίες από το Αφγανιστάν.)

- 4 -

INTRO

Το KEDUtimes είναι μια έκδοση των μαθητών και των μαθητριών του KEDU και μια συλλογική προσπάθεια έκφρασης και επικοινωνίας με τους κατοίκους της Κω. Το KEDU (Kos Education) είναι ένα Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στο Πυλί της Κω που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στο KEDU εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται παιδιά και έφηβοι που προέρχονται από διάφορες χώρες και η Κω αποτελεί σταθμό στο ταξίδι τους. Το καθημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει γνώση, συνεργασία, αγάπη, χαρά και σεβασμό στο διαφορετικό.

Footprints



Κέντημα

Γεια, με λένε Κέθια, είμαι μαθήτρια του σχολείου KEDU. Τον Οκτώβριο κάναμε μια εκδρομή, πήγαμε στην Καρδάμaina να επισκεφθούμε μια καλλιτέχνη, η οποία δουλεύει στον αργαλειό με κεντήματα, ήταν μια υπέροχη και διδακτική εμπειρία.

Έμαθα διάφορα πράγματα, για παράδειγμα μας έδειξε πώς φτιάχνεται ένα κέντημα. Μου φάνηκε δύσκολο και περίπλοκο. Αλλά ήταν ενδιαφέρον να βλέπεις πώς γνωρίζει τόσο καλά την τεχνική, καταφέρνει και δίνει ζωή στα έργα της, γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια και τα φτιάχνει αρκετά γρήγορα. Επιπλέον μας έδειξε πως προετοιμάζει το μαλλί για να χρησιμοποιηθεί, αρχικά πλένεται σε ζεστό νερό και μετά τοποθετείται στον ήλιο για να στεγνώσει. Έμαθε να κάνει κεντήματα από τη μητέρα της και αποφάσισε να συνεχίσει όπως εκείνη. Επίσης ανακάλυψα ότι κάποια από τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί τα έφτιαχνε ο πατέρας της.

Κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν ότι μπορεί να φτιάξει το οτιδήποτε όπως κεντήματα, σεντόνια, αντικείμενα διακόσμησης.

Επίσης μπορεί να μεταμορφώσει οποιοδήποτε άχρηστο πράγμα σε κάτι που μπορεί να χρησιμεύσει ως στολίδι.

Σε αυτήν την εκδρομή απέκτησα γνώση σχετικά με τα κεντήματα το οποίο ήταν κάτι που μου φαινόταν αρκετά δυσνόητο. Είναι άξιος επαίνου κάποιος που αφιερώνει με τόση αγάπη για τη χειροποίητη τέχνη και επομένως πιστεύω ότι η κοπέλα συμβάλλει στη συντήρηση του πολιτισμού.

Kethia, 16 ετών, Ανγκόλα



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 - 4ο ΦΥΛΛΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Μαρία Παναγιωτούν, Σκληρού Ανδριάννα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

KEDU - Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Διεύθυνση: Αγ. Γεώργιος, Πυλί (Λίμνη), Κω

Τηλέφωνο: 22420 42451 E-mail: keduarsis@gmail.com, http://www.arsis.gr

Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00, Δευτέρα - Παρασκευή.

