



## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 17/3/2017

**Μια νέα αναφορά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τους Άστεγους (FEANTSA) και του Ιδρύματος Abbé Pierre αποκαλύπτει ότι η έλλειψη στέγης έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών**

Στις 21 Μαρτίου 2017, η FEANTSA και το Ίδρυμα Abbé Pierre έδωσαν στη δημοσιότητα μία **νέα μελέτη σχετικά με τον αποκλεισμό από τη στέγαση στην Ευρώπη για το 2017**, που αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία για την αύξηση της έλλειψης στέγης στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και μια δραματική εικόνα για την επιδείνωση των συνθηκών στέγασης σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι η ώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Γιούνκερ να γεφυρώσει το χάσμα με τους πιο ευάλωτους πολίτες και να προβεί σε πλήρη και αποτελεσματική χρήση των πολιτικών μέσων που διαθέτει.

Μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αγωνίζεται να ξαναβρεί και να ξανα-ανακαλύψει τον εαυτό της, ο αποκλεισμός από τη στέγαση και η έλλειψη στέγης εμφανίζονται ως **τεράστιες προκλήσεις**. Χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat / EU-SILC η νέα αναφορά διακρίνει **κατάσταση έκτακτης ανάγκης** για το 2017 σχετικά με την έλλειψη στέγης στην Ευρώπη.

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο αυτές που μαστίζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές Χώρες είναι ανάμεσα σε αυτές που η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ήδη από προηγούμενη μελέτη. Πράγματι, το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται πλέον στην κλίμακα **20° από 28°**, με την αγορά κατοικίας να καταρρέει και να είναι απρόσιτη για τους φτωχότερους και τη μεσαία τάξη. Στη Γερμανία, το 16% των ανθρώπων ξοδεύουν περισσότερο από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση (που αποτελεί υπερβολική επιβάρυνση του κόστους της στέγης) – **κατάσταση την οποία συναντάμε και στην Ελλάδα**. Στη Ρουμανία, 1 στους 2 ανθρώπους ζει σε συνθήκες συνωστισμού και στην Ελλάδα **όλοι οι δείκτες βρίσκονται στο κόκκινο** με 95% των φτωχών Ελλήνων<sup>1</sup> αντιμετωπίζουν υπερβολική επιβάρυνση του κόστους στέγασης.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι νέοι είναι **πιο ευάλωτοι** με απαγορευτικό γι' αυτούς το κόστος της στέγασης. Επίσης οι νέοι διαμένουν σε συνθήκες συνωστισμού και γενικότερα σε χειρότερες συνθήκες στέγασης σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για τους φτωχούς νέους σε όλη την Ευρώπη, η κατάσταση γίνεται **αφόρητη** με το 65% των νέων στη Γερμανία, το 78% στη Δανία και το 58% στο Ηνωμένο Βασίλειο να ξοδεύουν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση. **Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 48%**.



Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας **ολοένα και περιθωριοποιούνται** από την ελεύθερη αγορά των ενοικίων, η οποία κερδίζει από τη συστηματική έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης. Ο αριθμός των εξώσεων στην Ελλάδα έχει **αυξηθεί δραματικά** στον απόηχο της κρίσης των μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων από το 2008, παρουσιάζοντας μια κατάσταση «Αποκάλυψης». Επίσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι υπήκοοι τρίτων χωρών (δηλ. μετανάστες και πρόσφυγες) είναι πολύ πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν εντονότερο το φαινόμενο της υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης και τη διαμονή σε συνθήκες συνωστισμού σε σύγκριση με τους υπηκόους χωρών-μελών της ΕΕ.

*<sup>1</sup> Ως φτωχοί χαρακτηρίζονται όσοι κερδίζουν λιγότερο από 60% του μέσου εισοδήματος*

**Το φαινόμενο των αστέγων αυξάνεται σε όλες τις χώρες**, με εξαίρεση τη Φινλανδία, ενώ μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Βιέννη, η Αθήνα, η Βαρσοβία και η Βαρκελώνη είναι υπό πίεση. Στο Λονδίνο ο αριθμός των οικογενειών που βρίσκονται σε προσωρινή στέγαση έχει αυξηθεί κατά 50% από το 2010, ενώ στην Κοπεγχάγη η έλλειψη στέγης των νέων έχει αυξηθεί κατά 75% από το 2009. Από το 2013 η Βαρσοβία είδε μια αύξηση της τάξης του 37% των ανθρώπων που κοιμούνται σε υπαίθριους χώρους ή σε ξενώνες έκτακτης ανάγκης και –ίσως το πιο συγκλονιστικό από όλα– **1 στα 70 άτομα στην Αθήνα είναι πλέον άστεγοι (διαβιούν δηλ. σε κακές στεγαστικές συνθήκες ή χωρίς στέγη), με τους περισσότερους να βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση από το 2011 και μετά.**

#### **Τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο:**

**Τα εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αποκλεισμού από τη στέγαση και την έλλειψη στέγης στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη.** Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίκτυα συνεργασίας όπου συμμετέχουν διάφοροι φορείς – τοπικές, περιφερειακές αρχές και κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικοί οργανισμοί και ευρωπαϊκά κοινωφελή ή χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα– έχουν δεσμευτεί ενεργά να προωθήσουν από κοινού μια ικανοποιητική και προσιτή στέγαση για όλους, η οποία να είναι βιώσιμη για το μέλλον. Τα μέσα που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η “Urban Agenda for the EU” , δηλ. το «Πρόγραμμα της ΕΕ για τις Ευρωπαϊκές Πόλεις» και ο «Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα» μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα προστασίας για την εφαρμογή στην πράξη του δικαιώματος στη στέγη.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία και ιδέες ενώ οι ορθές πρακτικές αφθονούν: για παράδειγμα στη Φινλανδία μακροπρόθεσμα προγράμματα για τη μείωση της έλλειψης στέγης (που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και 20 χρόνια) έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, εστιάζοντας στην παροχή μόνιμης και οικονομικά προσιτής στέγης καθώς και στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης των πλέον ευάλωτων ανθρώπων. Άλλα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί και κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση, ενώ χρειάζονται και σαφή ευρωπαϊκά κίνητρα τα οποία θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση σε αυτές τις δοκιμασμένες λύσεις, για τις οποίες αξίζει να δοθεί προτεραιότητα.

European Federation  
of National Organisations  
Working with the Homeless  
194 Chaussée de Louvain, 1210 Brussels, Belgium  
T +32 (0)2 538 66 69 • [information@feantsa.org](mailto:information@feantsa.org)  
[www.feantsa.org](http://www.feantsa.org)



Εφόσον έχει εκδοθεί το Πρόγραμμα της ΕΕ για μετά το 2020, είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Γιούνκερ να αποδείξει ότι το Πρόγραμμα δεν είναι «μόνο λόγια και καμία ενέργεια»:

**Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέσουν την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων στον πυρήνα της ατζέντας της κοινωνικής τους πολιτικής. Τα μέτρα για την έλλειψη στέγης θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των σχετικών τομεακών πολιτικών, και να λαμβάνουν υπ' όψιν τους νέους, το φύλο, τη μετανάστευση και την ένταξη των Ρομά. Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη μπορούν και θα πρέπει να ενεργούν με γνώμονα την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων.**

Για σχόλια παρακαλώ επικοινωνήστε με: FreekSpinnewijn, Διευθυντής FEANTSA | [freek.spinnewijn@feantsa.org](mailto:freek.spinnewijn@feantsa.org) | +32 (0)2 230 48 86

**Διευκρίνιση:** Η FEANTSA ([www.feantsa.org](http://www.feantsa.org)) είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους. Είναι μια ομπρέλα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων στην Ευρώπη. Είναι το μόνο σημαντικό ευρωπαϊκό δίκτυο που εστιάζει αποκλειστικά στην έλλειψη στέγης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.