

Support to vulnerable children in Nea Kavala and Diavata Camps and Thessaloniki Social Service's Centre

Με βασική επιδίωξη την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνει για την υπεράσπιση της πλέον ευάλωτης ομάδας προσφύγων, τους ασυνόδευτους ανήλικους διατηρώντας δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα από το 2006.

Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της στον τομέα της παιδικής προστασίας αναπτύσσει δράσεις πολύπλευρης υποστήριξης των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς οικογένεια, για να δημιουργήσει μαζί τους μια καθημερινότητα με όνειρα, δημιουργικό παιχνίδι και γνώση.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στο προσφυγικό, η ΑΡΣΙΣ χρηματοδοτούμενη από την Διεθνή Οργάνωση Save the Children International, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 παρεμβάσεις στην περιοχή της Ειδομένης στο πλαίσιο ενός προγράμματος, υποστηρίζοντας τους ανήλικους και τα παιδιά, με δημιουργική απασχόληση (Child Friendly Space), ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τις ανάγκες της μητέρας και του παιδιού (Mother and baby area) και με ομάδες κοινωνικής παρέμβασης για τον εντοπισμό και την πλαίσιωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, των ευάλωτων παιδιών και των οικογενειών τους.

Με το οριστικό κλείσιμο των συνόρων, την εκκένωση της Ειδομένης και την μετακίνηση του προσφυγικού πληθυσμού σε καταυλισμούς η ΑΡΣΙΣ συνέχισε το έργο της δίπλα στους ασυνόδευτους ανήλικους αναπτύσσοντας δράσεις υποστήριξης τους και δημιουργώντας νέες δομές φιλοξενίας.

Η χρηματοδότηση προγραμμάτων μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Save The Children International συνεχίστηκε αδιαλείπτως από τον Οκτώβρη του 2016 και μετά το οριστικό κλείσιμο των συνόρων, και την εκκένωση της Ειδομένης με δράσεις στους προσφυγικούς καταυλισμούς στο Χέρσο, τη Νέα Καβάλα, τα Διαβατά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη με τη δημιουργία μιας Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Σήμερα η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτείται από τη UNHCR και την ECHO μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Save the Children International και πραγματοποιείται από 01/01/2017 μέχρι 30/04/2017, αναπτύσσει δράσεις στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Νέας Καβάλας, των Διαβατών και στη Θεσσαλονίκη και, ενδεχομένως, σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται. Εκεί ασχολείται με τις πιο ευάλωτες περιπτώσεις παιδιών (ασυνόδευτοι ανήλικοι, παιδιά που έχουν δεχτεί σωματική, σεξουαλική ή άλλου είδους βία κλπ).

Οι δράσεις αυτές αφορούν στη δημιουργία:

- **Κοινωνικών Υπηρεσιών** στους προαναφερθέντες προσφυγικούς καταυλισμούς όπου με τη βοήθεια πολιτισμικών διαμεσολαβητών και εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούμενο από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και

δικηγόρους, εντοπίζονται, προσεγγίζονται, και πληροφορούνται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και ευάλωτα παιδιά. Τους παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη για κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους φορείς και οργανώσεις στον τομέα της προστασίας των παιδιών, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, παροχή υλικών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και η διασύνδεση των ευάλωτων παιδιών και των οικογενειών τους με άλλες υπηρεσίες.

- **ενός Ασφαλή Χώρου (Safe Space) 24ωρης προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων** στον καταυλισμό των Διαβατών ο οποίος περιλαμβάνει πρόσβαση στο σύστημα παιδικής προστασίας, παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης, όπως και δραστηριότητες σύμφωνα με την ηλικία και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Η εκάστοτε περίπτωση αξιολογείται προκειμένου να παρέχεται στοχευμένα η απαραίτητη διασύνδεση σε υπηρεσίες υγείας, νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και δικηγόρους, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη φροντίδα και υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων.

- **Κέντρων Νεότητας** στους προαναφερθέντες προσφυγικούς καταυλισμούς. Ο κύριος σκοπός των Κέντρων Νεότητας είναι να παράσχουν ένα σταθεροποιημένο καθημερινό πρόγραμμα στους εφήβους που είναι εκτεθειμένοι σε μη κανονικές συνθήκες διαβίωσης και καθημερινής ρουτίνας, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από αδράνεια και αντιπαραγωγικότητα. Στόχος είναι η τακτική υποστήριξη της κοινότητας των παιδιών των προσφύγων, η σύνδεσή τους με την τοπική κοινότητα και η εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ της κοινότητας των προσφύγων και της τοπικής κοινότητας.

- μιας **Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας** με βάση τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι το επιχειρησιακό κέντρο του συγκεκριμένου προγράμματος της ΑΡΣΙΣ και παρέχει υπηρεσίες σε ευάλωτα παιδιά και στις οικογένειες τους. Ο πληθυσμός ο οποίος θα παραπέμπεται στην Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία από όλους τους παραπάνω καταυλισμούς παρέμβασης στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης, παραπομπές σε άλλες οργανώσεις και υπηρεσίες καθώς και ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και δικηγόρους, πάντα με τη συμβολή πολιτισμικών διαμεσολαβητών.